

Naar Rome met “(Meer dan) Geloven Nu”

Ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van (Meer dan) Geloven Nu heeft Gina Touw een reis naar Rome georganiseerd voor de vier locaties van onze Goede Herder parochie. Dit verslag is maar een kleine indruk van wat we allemaal gezien hebben op onze reis.

Zaterdag 12 mei 2018, om 8.30 uur verzamelen we op het station Emmen Zuid. Even later komt de trein en vertrekken we richting Schiphol. Precies volgens het reisplan komen we hier om 10:55 uur aan. Om 13.55 uur is het tijd om naar de gate te gaan en in het vliegtuig te stappen. Twintig minuten later dan gepland vertrekt het vliegtuig en twee uur later landen we zonder problemen in Rome. Met de bus worden we naar het hotel Casa Santa Sofia in het centrum van Rome gebracht. Na de avondmaaltijd gaan de meesten vroeg naar bed, want de volgende ochtend vertrekken we al weer bijtijds naar de Friezenkerk.

Zondag 13 mei: Deze morgen beloofd een prachtige dag te worden, de zon staat al vroeg aan de hemel te stralen en het is meteen warm. In de Friezenkerk gaan we de Nederlandstalige eucharistieviering bijwonen.



Hieraan voorafgaand krijgen we uitleg over de historie van deze kerk en (in vroeger tijden) de schola. Dat het mogelijk is om nu in deze kerk een Nederlandstalige viering te houden, hebben we te danken aan de onvermoeibare ijver van bisschop Muskens die dit na 500 jaar weer voor elkaar kreeg bij de Paus. Door onze vroege komst in de kerk, werd gevraagd of Gina de Eerste Lezing tijdens de mis zou lezen. Na afloop was er gelegenheid om gezamenlijk koffie/thee te drinken tegen een vrije gift, waarvan we gebruik hebben gemaakt.

Op het middaguur spreekt de Paus het Engel des Heren (Angelusgebed) uit en zegent de aanwezigen op het Sint Pietersplein. Hierdoor was het één grote mensenmassa op en rond het plein. Doordat wij tegen de helling voor de Friezenkerk stonden, hadden we desondanks een goed zicht op het raam waarvoor paus Franciscus verscheen.

Dan volgt ons middagprogramma: een stadswandeling door Rome. Deze wandeling brengt ons als eerste in de richting van de Engelenburcht. Deze burcht was voorheen door middel van een muur verbonden met het Vaticaan, waardoor de paus in geval van gevaar een veilige vluchtweg had vanuit zijn verblijf. Bij de Engelenburcht kon hij dan via de rivier de Tiber de stad verlaten. Gezeten onder de bomen langs deze rivier genietend van het mooie uitzicht, eten we ons lunchpakket op. Dan ontdekt Gina dat ze is bestolen van haar telefoon. Allereerst wordt er contact opgenomen met KPN om de simkaart te blokkeren. Helaas zal achteraf blijken dat er toch al voor € 38,- mee naar Zuid-Amerika is gebeld.

We gaan niet bij de pakken neerzitten en vervolgen onze weg naar het Pantheon en drinken daar koffie en genieten van een heerlijke ijSCO. Dan staat het ovale plein met drie prachtige fonteinen “Piazza Navonna” op het programma. De middelste fontein heeft een gigantische obelisk, één van de velen in deze stad. Het plein heeft een grote aantrekkingskracht op kunstenaars en artiesten, die een centje proberen te verdienen aan de vele toeristen. Als afsluiting van de wandeling brengen we een bezoek aan de Trevifontein.



Maandag 14 mei: We verlaten het centrum van de stad om de Catacomben van San Calisto en de basiliek van de “Paulus buiten de Muren” te bezoeken. Onder leiding van onze gids bezoeken we de Catacomben van San Calisto. Deze zijn ontstaan in de 2^e eeuw na Christus en hebben een lengte van 21 km. Er liggen ongeveer 500.000 katholieken begraven waarvan 40% kinderen zijn, vandaar de vele kleine graven die we later tegenkomen. Het complex heeft in totaal 4 “verdiepingen”. De catacomben lagen ooit ver buiten de stad, maar door de uitbreidingen van Rome zijn ze inmiddels onderdeel ervan geworden. Na het Vaticaan liggen hier de meeste pausen begraven namelijk 16. Deze graven liggen allemaal bij elkaar op de 2^e verdieping. Indrukwekkend om te zien.

Dan gaan we op weg naar de basiliek “Paulus buiten de Muren”. Zoals de naam van de basiliek al aangeeft is hij gelegen buiten de muren van het oude Rome. In deze basiliek bevindt zich uiteraard de graftombe

van de apostel Paulus die in 64 of 67 is onthoofd onder keizer Nero. Tevens is er een ketting geplaatst tussen de tombe en het altaar die aangeeft dat Paulus als gevangene in Rome leefde.

De middag was ter vrije besteding en dus trok iedereen zijn eigen plan. 's Avonds werd het bezoek aan de oude Joodse wijk Trastevere dat voor de 1^e avond gepland stond ingehaald. Het was een gezellige drukte met kunstenaars en allerlei kraampjes. Ook de terrasjes zaten lekker vol en de wijk was mooi verlicht. Door het vele lopen dat we deze dag hebben gedaan, waren we allemaal blij om in bed te liggen.

Op dinsdag 15 mei staat de Sint Pieter en het Vaticaanmuseum op het programma onder leiding van de diaken van de Friezenkerk Kees van Duin. We beginnen 's morgens met de Sint Pieter. De huidige Sint Pieter behoort met de Sint-Jan van Lateranen, Paulus buiten de Muren en de Basiliek van Santa Maria Maggiore tot de vier pauselijke basilieken van Rome. Alle vier bezitten een Heilige Deur die in een Heilig Jaar geopend wordt. De Sint Pieter is wel de bekendste van de vier. De bouw van de huidige basiliek heeft in totaal 120 jaar geduurd namelijk van 1506 tot 1626. Hij is gebouwd op de plek waar de eerste paus Petrus zijn graf bevind. In de crypte liggen in totaal 148 pausen begraven.



's Middags gaan we naar het Vaticaan museum. Prachtige kunstwerken komen we tegen en natuurlijk mag een bezoek aan de kelder met de voertuigen van de paus niet ontbreken. Bijzonder om te zien dat er zelfs bij de auto's aandacht aan details is besteed, zoals de sleutels uit de vlag van Vaticaanstad die als deurklink zijn gemonteerd. Aansluitend aan het museumbezoek komen we uit bij de Sixtijnse kapel. Helaas mocht hier niet gefotografeerd worden, maar het is geweldig om te zien hoe Michelangelo deze kapel heeft beschilderd. De bus brengt ons terug naar het hotel, waar een lekker diner van de zusters op ons wacht.

Op onze laatste dag in Rome woensdag 16 mei gaan we 's ochtends op audiëntie bij de Paus. Om een goede plek te krijgen op het St. Pietersplein werden we al om 8.00 uur door de bus opgehaald. Paus Franciscus arriveert omstreeks 9.30 uur voor het massaal toegestroomde publiek op het Sint Pietersplein. Na de viering zijn we opnieuw uitgenodigd in de Friezenkerk voor een kopje koffie of thee. Hierna was iedereen vrij om de middag te besteden zoals hij/zij dat wilde. De meesten liepen eerst mee naar de Spaanse trappen, waar het al gezellig druk was. Een groepje besloot om met de hop-on-hop-off bus mee te gaan.



Na de avondmaaltijd zijn we met bijna de hele groep gaan napraten in een café vlak bij het hotel. Door de grote van de groep moest het verbouwd worden en later bleek dat de oorzaak te zijn van de 2^e diefstal binnen de groep. Op het moment dat er afgerekend moest worden ontdekt Ina dat haar tas is gestolen met daarin alle belangrijke spullen zoals telefoon, identiteitspapieren, portemonnee etc.. Gina heeft tot in de nacht alles voor hen geregeld, zodat er geen misbruik van de passen en telefoon gemaakt kon worden.

De dag van de terugreis zal een dag met allerlei hindernissen worden. Het begon 's ochtends al meteen met vertraging doordat de bus kapot was. Hierdoor komen we later aan op het vliegveld dan gepland. Gina ging samen met Ina en Willie op het vliegveld aangifte doen van de diefstal van de tas. Korte tijd voor het vertrek van het vliegtuig konden zij zich bij ons voegen bij de gate. Eenmaal gezeten in het vliegtuig, kwam de mededeling dat we niet mochten vertrekken. Ongeveer 20 minuten later was het dan zover en kwam het vliegtuig in beweging. De vlucht verliep volgens plan en 1½ uur later landen we op Schiphol. Bij de bagageband aangekomen viste we allemaal onze koffer van de band, met uitzondering van Engeltje. Haar koffer kwam niet langs. Op dus naar de balie van KLM, waar papieren werden ingevuld en met de mededeling om over een paar dagen telefonisch contact op te nemen konden Gina en Engeltje weer vertrekken. We zouden met de trein van 19.04 uur terug reizen en dus was er nog voldoende tijd om even wat te gaan eten. Omstreeks 21.15 uur arriveert de trein op station Emmen Zuid en is deze enerverende dag en mooie reis naar Rome ten einde.